



Viktoria



Emma, Sofia, Richard, Adrian, Stefan



Amelie



Jakob, Fredrik, Isak

Jag har åkt tunnelbana dagarna före första advent med min kusin till ett mindre släktmöte. På den långa resan från Hötorget och ett par stationer söderut hade jag med mig mina gå-stavar. Vid både dit- och hemresan blev jag snabbt erbjuden sittplats av yngre generationer. Jag bugar och niger för artigheten och respekten för min ålder. Det är inte vad man väntar sig. Min kusin fick stå – nej han hittade egen sittplats ... På det lilla mötet bestämde vi dag och plats för sommarens kaffekorg med kusiner och kusiner i tredje, fjärde led fallna efter min farmorsfar och farmorsmor "Löfvenbergs i Färösund".

Från Stockholm eller Kungsbudan som vi säger i Leksand – Kungens boställe – kan rapporteras att snön kom i drivor och orsakade det traditionella årliga kaoset. Den är inte efterlängtd. Snö får man gärna ha på landet när skidlusten får nollåttor att lämna stan. Fler skulle behöva en spade och skotta framför egen dörr.

Gästavarna är inte bara till för en sportigare promenad - just nu ger de även balans i gåendet sedan jag drabbats av superyrsel/illamående orsakad av inflammation på en balansnerv. Det var veckan före påsk och jag skulle ha varit med på bokmässan i Visby och hållit föredrag om "Farfars Båtar". Det blev ett par dagar på Visby lasarett - inget att leka med - obalansen ska gå över med tiden...

Fredrik shoppar i dagarna med barnbarn i Leksand – vilka tar paus från pulkaåkningen - dricker varm choklad på "Siljan" och inhandlar mjuka paket till tomtesäcken. Vi förundras och gläds över att mjuka paket är så spännande. Mjuka paket när jag var barn, var inget på önskedlistan, och våra egna jublade inte heller.

Bokskrivandet har smittat av sig till Fredrik. Först funderade han på alla sin predikningar som ligger arkiverade i liturgisk ordning, söndag efter söndag och efter första, andra och tredje årgångens texter – den läsekretsen bedöms som liten - det blev i stället "prostens memoarer" som vi döpte till "Tolv år på Kyrkudden". Boksläpp i maj. Sen tog jag tag i alla mina bilder från Himlaspelet 2016-2018 och fixade en bok "Himlaspelet i bilder". Inga kioskvältare - de finns kvar i lager.

När allt detta var sjösatt satte jag igång med hundra procents närvaro i projektet Prostgården. För över tio år sedan bad man mig att skriva om Leksands Prostgårds

historia. Innan kyrkoarkivet flyttades till landsarkivet i Uppsala hann jag med att kopiera merparten av boställsprotokollen, som utgör stommen i den här forskningen. Utan det hade inte projektet varit genomförbart. Prostgården är nu inte enbart ett vackert hus vid Siljans strand. Det är ett helt jordbruk med mangård, fägård och utomgården. Det sägs och skrivs att karaktärshuset är från 1680-talet i sin helhet. Kan det stämma? Det är huvudfrågan. Jag har nog svaret men det får dröja till bokutgivningen och nästa julbrev. Berättelsen kompletteras med bouppteckningar och en del kartor.

Fredrik firade 50 år som präst först i Karlstad med ett par prästvigningskollegor - fyra av sju dök upp i domkyrkan, fyra prästliv i helt olika färör och mycket gemensamt - sedan i Leksand med gudstjänst och trädgårdsfest med en foodtruck i vårt Alviks-hemma. Det har runnit mycket vatten under broarna de här femtio åren.

Vi gläds åt Viktorias körkort och ser fram emot studentfest i vår. Adrians första sommarjobb blev att hämta sopor i Stockholms skärgård. Amelie konfirmerades i Leksand. Emma, Isak och Adrian har fokus på ishockey och föräldrarna Richard och Sofia borde ha bragdmedalj i skjutsning fram och baklänges. Jakob är helt insnöad på innebandy och fotboll. Richard och Stefan åkte Vasaloppet i år - mängden folk i spåren gjorde spåren osynliga och det var bitvis kö - om det blir en fortsättning blir det kanske öppet spår i stället... Erika körde tjejvasan och Stefan sprang Berlin maraton i höstas på en mycket bra tid.

Vår äldste Johan fyller 50 om ett halvår – det kanske inte är så underligt att folk låter mig sitta i T-banan!

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År

Charlotte och Fredrik

Julbrev 2022
årgång 50

Vår huvudadress:
Alvik Ängstäktsvägen 10
793 97 SILJANSNÄS

Vår andra fot:
Döbelnsgatan 1
111 40 STOCKHOLM

Charlotte 070 255 64 91
Fredrik 070 580 50 07

charlotte.lautmann@telia.com
fredrik.lautmann@telia.com

www.charlottelautmann.se