



## Missionärer i Canastra

Vägskäl är en sak. Där måste vi välja. Det är där Gammel Jerk frestar oss. Och om genvägar säger vi ju senvägar. Ett annat dilemma är att befinna sig på flera vägar samtidigt. Det finns motorvägar, kostigar, kungsgator och livsvägar. Alla har de sina olika tempen och innehåll. Ibland måste man påminna sig om att det kan vara bra att slå av blåljusen och inte fara fram i livet som skällade råttor. I år har jag valt att kliva av himlaspelvägen för att möjliggöra ett intensivare fokus på min forskning med fokus på "farfars båtar". Där är det sjövägar som ska bli isfria, stormar som lamslår och frakter som ska ge mat på bordet. Jag noterar att det måste ha varit kallare klimat då. 1876 var det flera av farfarsfars fartyg som låg infrusna i Lübeck, Köpenhamn, Göteborg, Åhus och Grimsby på grund av nordliga och ostliga stormar med sträng köld! En tanke i vår tids miljörelaterade klimatläge.

Det har blivit många tårar under året, floder av tårar av empati och medkänsla förvarade i livets minneslädor. Min syster Elise har satt sitt sista segel och har nog som vår pappa kommit i land från livets både lugna och stormiga seglatser. Hon fick en hjärntumör som inte gick att bota. Ett par dagar in på detta året, tog hon sina sista andetag, lugnt och fridfullt utan ångest och panik, långt från hennes raska, beslutsamma och lite otåliga jag. Bosse torkade hennes tårar, fyllde på ett glas vin och fixade wraps som hon kunde äta själv. Det är tomt och överkligt.

För fyrtio år sen flyttade vi våra bopålar till São Paulo i Brasilien för tjänst i Skandinaviska församlingen. Barnen mådde inget vidare och vi återvände till Sverige efter två intensiva år. Det har blivit många återbesök runt om i Brasilien sedan dess. I år lämnade vi semlorna i Sverige för att fira fasta och påsk vid floden São Franciscos källflöden, inbjudna av vår vän biskop Mauro Morelli att vara "missionärer" i Serra da Canastra i delstaten Minas, en dryg dagsresa norr om São Paulo.

Rio São Francisco rinner norrut genom Brasilien, en sträcka på 300 mil. Canastra blev en ny upplevelse i detta vidsträckta land. Vi bodde vid foten av bergsplatån Canastra. Det blev nationalpark under militärdiktaturen. Dessförinnan var platån extra betes- och fodermark under vinter- och torrtider. Om man översätter det här till svenska förhållanden så idkade de "fäbodbruk".

Idag odlas majs som reservfoder. Korna mjölkas på morgonen, av mjölken gör de ost; osttillverkningen sätts igång direkt efter mjölkning, ingen kylning eller pastörisering. De får en ost som går på export till bland annat São Paulo. Den har också fått guldmedalj i Frankrike. En av de första dagarna besökte vi en gård, där vi fick vara med och göra ost; det blev fyra stycken.

I Canastras inre finns det diamanter. Det har varit en annan inkomstkälla. Av bland annat mjölskäl är utvinningen stoppad... man skulle kunna säga att ost och turism har ersatt diamanterna. Det finns många små vandrarhem/värdshus och ett fåtal hotell. Vägar är obeskrivligt dåliga, fyrhjulsdrift är ett lika bra hjälpmedel där som på våra vintervägar.

De många vattenfallen från Canastras bergsplatå är förutom osten det som alla, ordsbor som turister inte kan se sig mätta på. Fredrik predikade, deltog i gudstjänster och hade bibelstudier i två av församlingarna. En annorlunda upplevelse att vara deras gäst och en del av församlingen med både dopp i floder och vattenfall, fotatvaging på skärtorsdagen och många nya vänner.

Direkt efter hemkomst till Leksand fick Fredrik ånyo rycka in på sin gamla tjänst. En ny kyrkoherde har rekryterats och den 1 september är han återbördad till komposterande viloläge... Vi har mustat äpplen från Slite i oktober. I november blev det skridskois på Alviken och nu i december är skidspåren klara för premiäråk. I år firar vi jul i Stockholm, den första utan egen regi på 46 år! Vi önskar er alla en fridfull julhelg!

*Charlotte och Fredrik*

**Julbrev 2018**  
**årgång 46**

Vår huvudadress:  
Alvik Ängstäktsvägen 10  
793 97 SILJANSNÅS

Vår andra fot:  
Döbelnsgatan 1  
111 40 STOCKHOLM

charlotte.lautmann@telia.com  
fredrik.lautmann@telia.com

Charlotte 070 255 64 91  
Fredrik 070 580 50 07

www.charlottelautmann.se