



Leksandsklädd

Köpfri dag?

Det var ett av alla miljötips i "miljökalendern" för sophantering i år. Nog kan man studsa inför tipset. Är shopping en ny drog som behöver "vita dagar" - en vilopaus. Hur många onödigheter har vi i våra garderober? Leksaker kostar lika mycket idag om inte mindre i reella pengar som för trettio år sen. I tomtetider är det svårt med shoppingfritt - övriga året har jag många köpfria dagar. Ändå har vi fullt i skåpen - vi skyller på arv och att vi kunnat ta emot så mycket i vårt "extra large" boende. Nu är vårt boende mer medium-size och vi jobbar hårt med att gallra och ge bort till Myrorna, Röda Korset, Stadsmissionen och hugade spekulanter i närmiljön.

Det är lätt att slå sig för bröstet - det här handlar inte om mig. Vi är nog alla bortkollrade av modets nycker, nyhetens behag, fascination över teknikens utveckling och nätets nya möjligheter. Det för tankarna till global massproduktion kontra lokal småskalighet, hållbar utveckling, böljande ekonomier, aktieras och hausser.

Idag drunknar vi i galgar och böcker. När vi var unga var galgar en ständig bristvara i garderoben och böcker en åtråvärd julklapp.

Förra årets gigantiska pussel där vi trodde att vi bara hade himmelsbitarna kvar, fortsätter att gäcka oss. I Alvik har vi nu en stuga till, en friggebod för cyklar och trädgårdsmöbler. Bilen kommer nu in med ett skohorn i garaget.

I början av februari avtackades Fredrik som kyrkoherde i Leksand. Tolv spännande år som vi bär med oss i våra nya liv. Av det tänkta pensionärlivet blev det inget av. En spännande tjänst som handläggare på "rikskyrkan" i Uppsala kom emellan. Nu är det kyrkorelationer med kyrkor i Latinamerika och Asien som gäller.

Det blir nog lagom nedtrappning, sa jag och så har det blivit. En reglerad heltid med möjlighet att ta ut komptid är något helt nytt efter 41 år som församlingspräst. I år är vi lediga över jul och nyår. Den andra sen prästvigningen! Till julottan får jag sällskap i kyrkbänksämbetet.

Fredrik åkte till Cuba under våren. Ett visum till Pakistan senare under hösten vållade oro i New York på mellanlandningen på väg till Costa Rica i september. I höst har han även besökt Pakistan och Filippinerna. Ett bombattentat utanför en kristen kyrka i Pakistan satte sin prägel på det mötet. Det var en av de värsta i Pakistans historia med 130 döda varav ett 40-tal söndags-skolebarn.

När det var dags för Filippinerna väntades ett oväder, så Stefan tipsade sin far om att ta med gummistövlar. Tyfonen som sen drog över de mellersta delarna av Filippinerna var den 24:e i år men den värsta i mannaminne. I Manilla märktes inte mycket av tyfonens skadeverkningar och det planerade besöket kunde genomföras som planerat.

I våras handlade tillvaron för egen del om "Leksandsklädd", en bok om leksandsdräkten som varit ett av mina projekt (bilder, idé och formgivning) under ett par år. I juni flög den iväg via cyberrymden till tryckning i Gävle. Ett tungt lass med över 80 bilder och 72 sidor. Utgivare är Leksands Hemslöjds vänner. Sista korrekturet tog en hel dag och jag drömde om punkter, kommatecken och stor eller liten bokstav. I början av juli kom den med posten till Leksand - det var som en förlösning - äntligen fick jag se det helt färdiga resultatet. Jag är supernöjd och det var med glädje och stolthet vi släppte boken i ett leksandsförkläde. Boken säljer bra säger rapporterna. Det lite annorlunda formatet (en avkortad A5) tilltalar och överraskar.

Jag har blivit ordförande i Himlaspelet - en utmaning som heter duga. Kassan är mager och behöver fyllas på innan det blir spel igen. Till sommaren blir det två konserter och om planerna går i läs kan det bli ett spel till julhelgen.

Vårterminen gick i stamreoveringstecken och dess bihang damm och åter damm. När hösten kom tog vår egen snickare och hans nätverk över. Vi har fått en helreoverad våning, packat upp tallrikar och glas som varit nerpackat sen flytten från Prostgården. Vi har landat även i Stockholm.

På höstlovet lurade Viktoria och Adrian in mig i dataspelsbranschen. Vi satt som klistrade och de jublade när jag kom upp i nästa nivå. Jag har fullt upp att skörda vete, majs och sockerrör, ta hand om äggen, mjölka kor och klippa får. Däremellan sydde vi kuddar och gjorde långa fingerkroksband.

Erika har fixat svenskt luciatåg i sin tyska skola och Sofia har svettats med lucialinnen och tomteluvor för Adrian, Emma och Isak. Viktoria lussade i Domkyrkan i Uppsala, Amelie och Jakob lussade i Svenska kyrkan i Hamburg.

En välsignad julhelg och ett Gott nytt år önskar vi er!

Charlotte och Fredrik

Julbrev 2013
årgång 41

Vår huvudadress:
Alvik Ängstäcksvägen 10
793 97 SILJANSNÄS
0247 - 23 232

Vår andra fot:
Döbelnsgatan 1, 2 tr h
111 40 STOCKHOLM
08 - 20 65 08

e-post:
charlotte.lautmann@telia.com
fredrik.lautmann@telia.com
Charlottes mobil 070 - 255 64 91
Fredriks mobil 070 - 625 59 25